



”Smaka på Revsund”

Vi var 20 deltagare som lämnade ett regnigt Östersund för att tillbringa lördagen på Bakgården i Revsund. Kerstin och Gustav tog emot och visade in oss i deras härliga ”allaktivitetshus” som rymmer bageri, bryggeri, kök och musikstudio.



På programmet stod en gastronomisk föreställning i tre akter. Först tog vi oss an Kerstins fantastiska surdegsbröd. Hon berättade med stort engagemang både historien om Bakgården och om hennes stora passion för gott, nyttigt och "närbakat" bröd. Vi smakade på fem olika sorters bröd kombinerat med ost och några läckra korvar. Detta sköljde vi sedan ner med hembrygd mjöd. En otroligt välsmakande inledning på dagen!



Sedan blev det Gustavs tur att inviga oss i ölbryggningens svåra konst. Det blev en lektion om olika typer av öl. Vi smakade på ett antal olika sorters malkorn och även ett par olika sorters humle. Det är dessa som sedan ska kombineras på rätt sätt och sättas på jäsning enligt någon av de olika metoder som finns och vips har man ett härligt öl. Nåja, det krävs nog en hel del experimenterande och erfarenhet innan man når Gustavs nivå. Vi smakade oss igenom fem olika sorters öl med namn som ibland gav lite musikaliska associationer, Kind of blue, Hoven Droven, Triakel samt även Blach Orpheus och Gran.



Vi det laget hade stämningen stigit påtagligt men även en viss hunger hade börjat infinna sig. Dags alltså att som final ”Smaka på Revsund. Kerstin hade dagen till ära fått hjälp i köket av vår egen bakerska Almuth Mengler Roos. Tillsammans dukade de upp en buffé som fick det att vattnas i munnen på oss alla.





På buffén fanns bland annat nässelpaj, gäddpaté, rökt gädda, svampterrin på blodrisk, lammstek, lammspett och några härliga såser och sallad. Måltiden avslutades med kaffe och rabarberkaka.

Vi fick också köpa med oss av Bakgårdens produkter, surdegsbröd, lätt- och folköl samt honung. Intresset var stort och vi köade för att få handla.

Som avslutning bjöd Gustav på några toner på pianot innan vi for hemåt i solskenet.

Tack alla för en trevlig dag tillsammans.

Vid pennen / Birgitta